

VAN IMHOFF

Dokter Karl Heidt

Het is 10 mei 1940 en de familie van mijn Oostenrijkse oom zit met zijn gezin aan de avondmaaltijd in Bandoeng, voormalig Nederlands-Indië, als er gebeld wordt: „Woont Dr. Heidt hier?” Na bevestiging wordt hij meegenomen en zal de familie hem nooit meer terugzien. Sinds 1926 is Karl Heidt als KNO-arts verbonden aan verschillende ziekenhuizen in de Indische archipel. Hij spreekt vloeiend Nederlands en als hij op verlof in Oostenrijk ziet hoe zijn vaderland steeds meer in de greep van Hitler raakt, besluit hij zich tot Nederlander te laten naturaliseren. De papieren zijn onderweg, maar helaas het is te laat. Die dag is de oorlog tussen Duitsland en Nederland een feit. Met 2.500 andere Duitsers en Oostenrijkers, die uit de hele archipel worden opgehaald, wordt hij geïnterneerd. Hij belandt op het schip Van Imhoff, die voor de kust van Sumatra begin 1942 door de Japanners tot zinken wordt gebracht. *(Defensie onderzoekt eigen rol bij ondergang Van Imhoff, 9/9.)* Maar hij overleeft en na 48 uur spoelt hij met 65 anderen op een vlot aan op het eiland Nias. Sommige mannen sterven alsnog, hevig verbrand door de tropische zon. Karl Heidt krijgt de leiding over het kleine ziekenhuis ter plaatse, maar sterft alsnog in september van dat jaar.

Valerie Schepers-Sturm Middelburg